

## Referat fra weekenden

Da alle var ankommet til Lykkegard fredag, fik vi lidt saft, frugt og kiks. Efter børnemødet gik vi en tur i hallen og spillede stikbold og legede.

Til aftensmad fik vi Indisk Ristaffel, og det var noget alle kunne lide. Kl. 19 var det tid til Disney Sjøv og is med krymmel, men flere ville hellere lege, så det gjorde de i stedet. Et par af de store spillede indtil det var sengetid.

Lørdag skulle vi i svømmehallen i Ringsted, men der var tid til at gå i hallen og lege, mens man på skift gik op og smurte vi madpakker og pakkede svømmetøj. Sidst på formiddagen kørte vi til Ringsted, hvor der var tid til at spise lidt af sin madpakke, så vi havde kræfter til svømmeturen. Der var både et badeland med bassiner, vipper, legeting og rutchebane og en afdeling med varmtvandsbassin. Alle hyggede sig rigtig meget og var både i den 'kolde' og varme afdeling. Mange var mere under vandet end over, fordi de var så gode til at dykke. Da klokken var 15.30, var det tid til at gå op inden vi blev helt opløst eller kom til at fryse. Vi spiste det sidste af madpakkerne, inden vi igen kørte hjem til Lykkegard.

Da vi kom hjem var der stemning for en omgang leg i hallen, mens aftensmaden blev færdig. Vi fik Spaghetti med kødsovs. Da alle var mætte og en lille smule trætte, var det tid til lidt hygge med Matadorspil og leg, og et par af de store spillede sammen.

Søndag spiste vi morgenmad og pakkede. Solen skinnede så bagefter gik vi i haven og på boldbanen, hvor der blev gynet, fanget insekter og sommerfugle og hoppet trampolin.



Vi spiste frokost og så var der tid til at nyde det sidste gode vejr, inden vi holdt børnemøde og tak for dejlig weekend. Kl. 14.00 sad vi i bilerne og så gik turen hjem.

Hilsen de voksne i Aflastningen.